

BIJLAGE BIJ HET REGLEMENT: *tekstfragmenten*

BIJLAGE 1

Boek 1 – titel: De zevensprong

Tekst spread 1:

Er was eens een oude man die alleen maar op zijn stoel zat.
Pedro was zijn naam.
Zijn hele leven lang hadden zijn ogen gefonkeld.
Zijn wangen gebleesd.
En zijn voeten gedanst op elk liedje dat hij maar hoorde.
Maar nu durfde hij niet meer te dansen.

Tekst spread 2:

'Nee!' riepen de kerels met de trommels.
'Moet je hém daar zien!'
'Belachelijk!'
'Hé, meneer! Je doet het helemaal fout.'
'Kijk naar ons, wij laten je wel even zien hoe het moet!'

En ze lieten zich op de grond neervallen.
Draaiden en sprongen en tolden
met schokkende armen en benen in het rond.
Alsof ze rondgezwierd werden
in de trommel van een onzichtbare wasmachine.

Vraag de complete tekst op bij liesbeth@baeckensbooks.be