

Boek 2 – titel: Mijn hoed die heeft vier deuken

Tekst spread 1:

Er was eens een heertje.
Een heel erg nette man.
Hij poetste elke dag zijn schoenen.
Streek elke morgen zijn broek.
En ging nooit de deur uit zonder hoed.

Tekst spread 2:

Ach, het is niet erg, dacht het heertje.
Straks heb ik toch een nieuwe!
Hij raapte zijn hoed op.
En stapte in de tram.

Daar ging hij zitten op een bankje.
Hij legde de hoed naast zich neer.
Een deftige dame stapte in.
Ze groette het heertje...
en plofte haar billen neer boven op de hoed!

O jee!
In zijn hoed zat nu nóg een deuk!

Vraag de complete tekst op bij liesbeth@baeckensbooks.be