

BIJLAGE BIJ HET REGLEMENT: *tekstfragmenten*

**Boek 3 – titel: In het bos daar staat een huisje**

Tekst spread 1:

In het bos daar staat een huisje,  
ik keek er door het vensterraam.  
Er kwam een haasje aangelopen,  
het klopte aan de deur.

‘Help mij! Help mij uit de nood!  
Want de jager schiet mij dood!  
Laat mij in jouw huisje klein,  
ik zal je dankbaar zijn!’

Tekst spread 2:

‘Wat?! Geen vuur? Ik maak het zelf!’  
brulde het haasje toen heel kwaad.  
En hij mikte zonder blozen  
al mijn stoelen in de haard.

Hij greep mijn kast en ook mijn tafel.  
Geen enkel meubel bleef gespaard.  
En even later zat dat rotbeest  
knus te chillen bij de haard!

‘Niet zo sip kijken,’ zei het haasje.  
‘Je bent veel mooier als je lacht.  
Zeg, krab je even op mijn rug?  
Ik heb last van vlooiën in mijn vacht.’

*Vraag de complete tekst op bij [liesbeth@baeckensbooks.be](mailto:liesbeth@baeckensbooks.be)*